



Beste ouders,

Op vrijdag 5 oktober laten wij de schoolbel extra rinkelen en gaan we met z'n allen bellen blazen!

Wij houden van 'bellen'!

Zo laten we de wereld horen dat we solidair zijn met :

- **alle kinderen die geen toegang hebben tot goed onderwijs**
- **leerkrachten die vaak in moeilijke omstandigheden moeten lesgeven (het is ook de dag van de leerkracht)2911**